

Bijlage VMBO-KB
2017

tijdvak 2

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

Bronnenboekje

Staatsinrichting van Nederland

Bron 1 tot en met bron 4 zijn vier fragmenten van een stadsplattegrond.

bron 1



bron 2



bron 3



bron 4



bron 5

een plattegrond van een rechtszaal

**bron 6**

een weergave van een aantal werkdagen van koning Willem-Alexander

Tijdstip**Agendapunt**

Maandag 26 augustus

- 10.00-12.00 uur: Vergadering met adviseurs en medewerkers.
14.00 uur : Gesprek met de minister-president.
16.00-17.30 uur: Stuk van de troonrede schrijven.
20.00 uur : Bijwonen vergadering Paleiscommissie (Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam).

Dinsdag 27 augustus

- 09.00 uur : Beëdiging nieuw benoemd lid van de Raad van State.
10.00 uur : Vertrek per helikopter van Huis ten Bosch voor opening nieuw ziekenhuis.
15.00 uur : Naar de Tweede Kamer om een uitspraak van Maxima te verdedigen.
Avond : Dossiers bestuderen en stukken tekenen.

Woensdag 28 augustus

- 11.00 uur : Gesprek met de directeur van het Kabinet der Koning.
12.30 uur : Afscheidslunch voor vertrekkende buitenlandse ambassadeur.
14.00-16.00 uur: Naar multiculturele bijeenkomst in Rotterdam om kritiek te geven op het asielbeleid van de regering.
Avond : Bijwonen bijeenkomst van sociaal-culturele organisatie.

Historisch overzicht vanaf 1900

bron 7

De donkergrijs gekleurde landen vormden samen met andere landen een bondgenootschap.



bron 8

Britse prentbriefkaart (1914)

vertaling: Hoe we de Hunnen teruggrijpen



bron 9

Een Duitse soldaat schrijft over zijn vertrek naar het front:

‘Zo stonden wij dan op 24 augustus 1914 ’s morgens voor het laatst op het kazerneplein, waar de bataljonscommandant een afscheidstoespraak hield. Aan het eind daarvan begon de muziekkapel te spelen en marcheerden we, zwaar bepakt en beladen, naar het station. Onderweg kwamen kinderen met bloemen en pakjes naar ons toe. Op het station aangekomen werden we in speciaal ingerichte goederenwagens geladen. We gingen naar het front maar niemand wist precies waar dat was. De trein zette zich in beweging en terwijl de muziekkapel marsmuziek speelde en honderden toeschouwers ons enthousiast toejuichten, reden we het station uit: de oorlog ging beginnen.’

bron 10

foto uit de jaren dertig in Nederland



Toelichting

Op het bord staat de volgende tekst: ‘Geeft ons Nederlanders toch werk. Koop Nederlandsch fabrikaat.’

bron 11

spotprent over het Duitse leger: 'Führer geef een bevel, wij volgen!'



bron 12

invasie in Normandië



bron 13
atoombom op Nagasaki



bron 14
slag om Stalingrad



bron 15



Stroop op bon

bron 16



vrijwilligers van den Germaanschen landdienst in het oosten

bron 17



twee gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog

bron 18

de bouw van een muur



bron 19

een schip met raketten op weg naar Cuba



bron 20

een catalogus met mode en kleding (1956)



bron 21

overleg tussen werkgevers, werknemers en regering in de SER, de Sociaal-Economische Raad (2003)



bron 22
een boer voert actie (2005)



bron 23
de actiegroep Dolle Mina bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker
(1970)



bron 24

opening van de eerste autosnelweg in Nederland



bron 25

plannen voor de uitbreiding van een autosnelweg van zes naar tien rijbanen



bron 26

onderhoud aan een verkeersweg



bron 27

een tekening van F. Behrendt met als ondertitel: 'Hallo Europa - een beetje opschieten!' (1985)



bron 28
agenda 2005



bron 29
over vluchtelingen

Een aaneengesloten file van voetgangers en wagens bewoog zich in de richting van de Nederlandse grens. Treinen reden vanuit allerlei plaatsen om de uitgeputte vluchtelingen naar ons land te vervoeren. De treinstations raakten overvol. Honderdduizenden vluchtelingen zochten hun toevlucht in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Plaatsen als Roosendaal en Bergen op Zoom konden de toestroom eigenlijk niet meer aan. In Tilburg lagen huizen en gebouwen vol met vluchtelingen en op de Grote Markt was geen open plekje meer te vinden.